



Een levensgrote Chichi bij
Serena's Art Factory



OP STAP MET EEN LOCAL CURAÇAO

Curaçao is meer dan Willemstad en een paar prachtstranden. Zeker de laatste jaren, nu locals de handen ineenslaan om het eiland te laten bloeien als nooit tevoren. Local Marfa Wawoe doet dat met haar dorp Williwood.

TEKST: NATHAN VOS



Toko Williwood



Flamingo's, onderweg van Willemstad naar Sint Willibrordus



Chill Beach



De drijvende markt in Punda



De Christoffelberg is 372 meter



Zeker proberen: de Williburger



Marfa Wawoe (Sint Willibrordus, 1968) werkte jarenlang als controller in diverse hotels in Nederland, voordat ze terugkeerde naar haar geboorteplaats. Daar runt ze sinds een kleine tien jaar de 'snèk' Toko Williwood. Wawoe heeft drie dochters, een zoon en vier kleinkinderen.

Je kunt er feesten, je kunt er fietsen, je kunt er zwemmen, maar naar Curaçao kom je vooral om niets te doen. Uitrusten, genieten van de natuur – met name op een strand of onder water – en je laten verwennen. Maar het eiland heeft ook een andere kant. Die van Curaçaoënaars die, al dan niet met anderen, met gedrevenheid iets van hun omgeving maken. Ze moeten wel, met zoveel jongeren die perspectief nodig hebben, en ze willen het ook.

Halverwege de hoofdader van Willemstad naar Westpunt slaan we af, langs de flamingo's, langs wat landhuizen. We parkeren bij

Toko Williwood, een zogeheten 'snèk': snack-bar en café en winkel en ontmoetingsplek. Het is zondagochtend elf uur en de eerste locals komen alvast een biertje halen en een praatje maken met eigenaresse Marfa. Het regent even dat het giet – in oktober niet ongebruikelijk – dus de bezorgde vraag is of de barbecue vanavond wel doorgaat.

Marfa Wawoe is een van de aanjagers van de transformatie van het dorpje Sint Willibrordus, 'een dooie boel', tot zij het hippe concept Williwood introduceerde. Bewoners, ondernemers, jongeren en kunstenaars gingen samen aan de slag om een spannende, vrolijke en ook comfortabele hotspot aan Curaçao toe te voegen, als uitvalsbasis voor eilandgasten. De trots van Marfa's 'snèk': de zelf ontwikkelde Williburger. Marfa: "Ik heb maanden aan de ontwikkeling gewerkt. Maar de sterke geitensmaak is eruit!"

Waar de locals komen... daar wilt u ook zijn! De inside tips van Marfa Wawoe.

UITJE | DAAIBOOI BAAI "Een klein en knus strand, en in de 'snèk' schenkt Kees vanaf elf uur zijn heerlijke koffie. Daar zit een geheim ingrediënt in, ik denk iets van een borreltje, maar je kunt het zowel 'met' als 'zonder' bestellen."

SNACK | TOKO WILLIWOOD "Hier eet je de Williburger, van geitenvleesgehakt. Een lokaal gerecht, naast kabritu stoba (gestoofde geit) dat toeristen ook lekker vinden. Het geheime ingrediënt verklap ik niet. Ook niet van de Willinaise saus."

BUURT | WILLIWOOD "Oftewel Sint Willibrordus. Mijn dorp. Na de tragische en plotse linge dood van een geliefde buurtbewoner ontstond er hier een energie om er samen wat van te maken. Het begon met die letters, die aanvankelijk overigens zo groot als het

Hollywood-voorbeeld hadden moeten worden. Maar ik ben nogal praktisch. Het is vooral een samenwerking tussen de resorts hier, de winkeliers, bewoners, de kerk en jonge kunstenaars, om de buurt te pimpen. Kom op zondagavond, dan hebben we een barbecue en een bandje. Heel gezellig."

NATUUR | SHETE BOKA "Als ik de golven metershoog tegen de kust zie slaan, ben ik altijd weer onder de indruk. Die natuurlijke bruggen, die grotten, dat geweld van de zee... ik voel me weer het verblufte meisje van 5 als ik daar ben."

UITZICHT | CHRISTOFFELBERG "Vanaf daar kun je het hele eiland overzien. Doe het wel met een gids, die weten alles over wat er groeit, bloeit en beweegt."

KUNST | LANDHUIS DANIËL "Eigenaar en kok Jan begon een jaar of wat geleden met aquarellen schilderen en hij is niet te stoppen! Volgens mij heeft hij al honderd kunstwerken gemaakt en die worden nog verkocht ▶

6X PRAATSTOF

- Curaçao telt 160.000 inwoners en 107 nationaliteiten op 444 km²
- Venezuela ligt op zo'n 35 kilometer afstand
- Naast Nederlands zijn Engels en Papiaments officiële talen. Kinderen moeten die laatste goed onder de knie hebben om kans te maken op havo of vwo
- De Koningin Emma brug, tussen de stadswijken Punda en Otrabanda is met 16 pontonboten en 170 meter de langste pontonbrug ter wereld
- De Mikve Israel Emmanuel is de oudste synagoge op het westelijk half eiland
- De koudste temperatuur ooit werd gemeten op 2 januari 2014: 19,7 graden. De gemiddelde temperatuur is 27 graden.



Het blauw straalt u tegemoet bij bounty-eiland Klein Curaçao

Helemaal opgeknapt: Pietermaai in Willemstad

SPECIAAL VOOR ZIN-LEZERS

Droomvakantie naar Curaçao

9-DAAGSE VliegVAKANTIE VANAF € 799 P.P.

Een stukje Nederland op de Antillen. Levendig en met prachtige handelsgebouwen en landhuizen in pasteltinten. Een afwisselend landschap, met cactussen en divi-divi bomen. Mooie baaien met witte zandstranden en kleurrijke koraalriffen met exotische vissen. Daarbij opgeteld een fantastisch klimaat en de vriendelijke bevolking. *Bon bini!*

U verblijft in **Boutique Hotel 't Klooster*****. Alle kamers van dit gerestaureerde voormalige klooster liggen aan een gezellige tropische binnentuin. Mét zwembad. Relax in een hangmat of lees een boek in de comfortabele fauteuils. Trek in iets lekkers? Neem dan plaats op de luxe banken van Restaurant Blessing, voor een heerlijk driegangendiner (inclusief bij dit Zin-arrangement). Vanuit hip Pietermaai wandelt u zo naar de pontjesbrug in hartje Willemstad.

INCLUSIEF | ■ retourvlucht Amsterdam-Curaçao met TUI fly (Economy klasse, inclusief belastingen) ■ retourtransfer luchthaven-hotel ■ Nederlandssprekende reisleiding ■ 7x overnachting in Boutique Hotel 't Klooster o.b.v. logies ■ flesje wijn bij aankomst ■ strandtas cadeau ■ kaart van Curaçao en een verrassing ■ driegangendiner bij Restaurant Blessing (exclusief drankjes)

EXCLUSIEF | Eventuele toeslag vlucht of brandstoftoeslag. Per boeking: calamiteitenfonds € 2,50 en boekingskosten € 20 online, € 25 telefonisch en € 29,50 via reisbureau

PRIJS EN DATA | Vanaf € 799 p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer. Reisperiode: 1 december 2017 t/m 30 april 2018 Boekingsperiode: t/m 15 januari 2018. Aankomst: dagelijks

BOEKEN EN MEER INFO | Ga naar TUI.nl/zin, bel 088 - 0 885 885 (lokaal tarief) of ga langs bij een TUI winkel in de buurt. De ANVR- en SGR-voorwaarden zijn van toepassing.



Lokale specialiteit: kabritu stoba



Vrijdagmiddagborrel op Chill beach



4X UIT ETEN

“Lekker en betaalbaar eten doe je bij **Trio Penotti**: het restaurant dient tevens als hotelschool voor lokale jongeren. Bestel er de zelfgemaakte loempia en fish fingers. **Serafina** is de beste Italiaan. *Old fashioned* bediening, beetje aan de prijs. **Baoase** is duurder, maar ook nóg beter en chiquer. Bij **Fishalicious** eet je de beste vis. Hun slogan ‘*Fresh from the sea*’ klopt helemaal en ze bieden de beste 5 sterrenbediening van Curaçao.”

ook. Of iets verderop: de kleurige beelden van Nena Sanchez, onze eerste Antilliaanse Miss Universe. Ze is helaas net overleden.” **MUZIEK | 27 BAR MUSIC FOOD** “Een rockbar die zijn thema ontleent aan muzikanten die op hun 27ste stierven, zoals Jimi Hendrix, Janis Joplin en Amy Winehouse. Met gewone optredens en tribute-avonden rond die artiesten.” **UITGAAN | MILES JAZZCAFÉ** “Goede livebands, lekker centraal en dé plek waar iedereen van het eiland wel even langswipt.” **ONDER WATER | DE BLAUWE KAMER** “Ga bij Santa Cruz de de boot op van kapitein Goodlife, duik in 't water, zwem onder de rots door en kom in een magisch verlichte plek. Zelfs geweldig voor een claustrofoob als ik.” **STRANDJES | DE DRIE LEUKSTE** “Grote en Kleine Knip (alleen al voor het uitzicht als je aan komt rijden), Porto Marie (snorkelen én duiken) en Cas Abou (onaangeraakt en toch comfortabel).”

Redactie favorieten Niet te missen highlights en hotspots!

PIETERMAAI | Dit is de bekendste straat van Willemstad. Was jaren in verval, maar is nu zodanig opgeknapt dat locals en toeristen er weer graag gaan stappen. **KLEIN CURAÇAO** | Het onbewoonde eiland aan de oostkant. Meer *bounty* krijgt u het niet: wit zand en een kristalheldere zee vol koraal, vissen en schildpadden. Probeer er een nachtje te slapen; spannender dan een hotelkamer! **DE BOOTJES** | Elke zondagmiddag meren tientallen schepen aan bij het strand van het Santa Barbara Resort, om daar een middag lang te kunnen barbecueën, badderen en muziek te draaien. **NORTH SEA JAZZ** | De Noordzee is een eindje weg, maar dat hindert niet. Op 31 augustus en 1 september 2018 landt het bekendste jazzfestival ter wereld weer op het eiland

Meer bounty dan Klein Curaçao krijgt u het niet

(Piscadera Bay). De eerdere line-ups met o.a. Tom Jones, Diana Ross en Lenny Kravitz beloven heel wat voor de komende editie. **CHILL BEACH** | Chill Beach is momenteel – het wisselt nogal – dé hangout voor Nederlandse bewoners. **SERENA'S ART FACTORY** | In de werkplaats van kunstenaar Serena Janet Israel kun je ook je eigen Chichi beschilderen. Leuk souvenir! Chichi staat in het Papiaments voor oudste zus, zij zorgt voor al haar broertjes en zusjes. **PUNDA VIBES** | Op donderdagavond zijn de winkels in het stadshart van Willemstad open. Met kraampjes, muziek, vuurwerk en ander entertainment. ■